

Hilda wil graag schrijfster worden.

Zij pakt haar potlood en papier en legt alles op haar tafeltje.

Ze begint te schrijven over haar pa en ma.

Hilda schrikt en valt van haar stoeltje.

Snel staat Hilda weer op, ze gaat snel op haar stoeltje zitten.

Haar potlood scheurt over het papier.

Hilda schrijft en schrijft, ze schrijft het verhaal over pa en ma.

Als haar verhaal klaar is, gaat ze op zoek naar Bo.

Bo is haar beste vriend.

Hilda leest het verhaal voor aan Bo.

Bo lacht, hij vindt het een goed verhaal.

Bo denkt aan zijn eigen pa en ma, zijn pa die heel sterk is.

Misschien kan Hilda een verhaal schrijven over zijn pa.

Hilda zucht, ze was net klaar.

Ze ploft op haar stoeltje en begint van voor af aan.

