

De mooie rode strik.

kern 9

Op de tafel staat een pakje met een mooie rode strik.

Het pakje is ingepakt voor Tommie.

Tommie is het hondje van Teun en Sammie.

Tommie viert vandaag zijn derde verjaardag.

Teun en Sammie vieren feest.

Tommie kijkt lang naar het pakje met de mooie rode strik.

Rode strikken ziet hij het liefst, die zijn leuk om mee rennen.

Tommie trekt de rode strik van het pakje en rent naar de glijbaan.

Sammie kijkt vol schrik naar Teun.

Daar gaat het pakje! roept ze verschrikt.

Tommie heeft niet alleen de strik gepakt, maar sleurt ook het pakje mee.

Teun rent achter Tommie aan en trekt het pakje uit zijn bek.

Tommie kijkt verdrietig naar Teun en rent weg van het feest.

Teun en Sammie gaan naar Tommie op zoek en horen zijn geblaf.

Tommie zit vast in de rode strik, de rode strik van het pakje.

Sammie lacht en helpt Tommie.

Ze pakt Tommie op en geeft hem het pakje.

In het pakje zit een mooie rode strik, een strik voor Tommie.

