

Lies gaat al vroeg op pad.

Vandaag gaat ze voor het eerst alleen naar school.

Mama heeft het druk en zegt tegen Lies dat ze alleen mag gaan.

Lies vindt het wel een beetje eng, want ze moet ook van de stoep af.

Ze heeft geleerd dat ze eerst naar links, dan naar rechts en dan nog een keer naar links moet kijken.

Als er geen verkeer rijdt, kan ze oversteken.

Dan komt ze aan bij school, de juf zwaait naar haar.

De schoolbel gaat en ze loopt met de klas naar binnen.

In de klas zit Lies aan haar tafel, ze kijkt uit het raam.

Daar ziet ze mama staan, mama zwaait naar haar.

Mama vond het ook een beetje eng, zegt Lies tegen juf.

